



Lückerheidekliniek "Sacramentsdag 2000"

## Roeping

Vaak heb ik gedroomd van een leven  
stil in een dorp, als priester  
en te zien komen de mensen  
naar mij, met hun zorgen,  
hun strijd, hun liefde en smart.

Ik zag mij gaan door korenvelden  
en praten met boeren op het land  
en kinderen een kruiske geven  
zacht kijken in eenvoudige ogen,  
schoner dan zij zelf wisten.

Was dat geen egoïsme, romantiek?  
Sloot ik niet bang mijn ogen  
voor wat stad heet en bederf?

Ik voel me sterk  
in een nieuw verlangen.

Oprecht vraag ik U:  
Mijn god, laat mij staan  
midden in de melaatsheid der steden  
om daar Uw licht te brengen  
in smachtende ogen,  
vertroebeld, door de wereld  
en haar reclamelicht.

Laat mij voorzichtig aanblazen  
de kleine vlam, die branden bleef  
in die zielen, uit hun kleine jaren.

...Mijn God, als dat eens kon.

J. Stassen



Het graf van Sef Stassen met daarachter het graf van pastoor Victor Roebroek; Het monument is ontworpen door Piet Mertens, een goede vriend van de familie. Bij het graf hoorde ik "Beste jongens" , steeds in meervoud. Stassen leeft zeker in veler harten voort ..









De persoon, die hem inspireerde om priester te worden was pastoor Victor Roebroek van Schimmert. Met dit voorbeeld voor ogen ging hij naar het seminarie en op 22 maart 1947 werd hij priester gewijd. Op 6 april deed hij zijn eerste H. Mis in zijn geboortedorp. In 1997 mocht hij zijn gouden priesterfeest vieren.

"Wie Rolduc zegt, zegt Sef Stassen."  
Zijn persoon was er intens mee verbonden.  
Hij liet er de leerlingen het schone ontdekken en bracht de abdij in zijn oude luister.  
Sef zocht niet alleen naar de oude vormen, maar hij speurde er geloof en toewijding.  
Zo'n bouwwerk kon alleen gemaakt worden met diep geloof.  
Waarom hield hij zo van volkskunst?  
Vanwege de echtheid en de sterke manier van geloven, die erin naar voren komt.  
Hij heeft ontzettend veel gepresteerd op het gebied van kunst en cultuur.

Voor hem was de grootste onderscheiding, dat mensen van Lückerheide hem niet konden missen, naar hem als pastor uitkeken.  
Hij zei: "Dit is het meest zinvolle werk van mijn leven."  
Hij bleef graag dichtbij de mensen.  
Hij had een luisterend oor voor iedereen.

Dicht stond hij ook bij zijn familie: broers en zussen, neven en nichten.  
Hij was de "eerstgeborene" van een zeer groot gezin en zo had hij een bijzondere plaats in hun midden.  
In Schimmert vond hij steeds, zoals hij het noemde, "zijn tweede thuis".  
Hij kreeg er alles wat hij nodig had: liefde, hartelijkheid en verzorging.  
Zijn ziekte heeft hij moedig gedragen.  
Ook de dood heeft hij in overgave aanvaard.  
Wij blijven met respect en dankbaarheid denken aan zijn grote verdiensten,  
maar ook aan zijn warme belangstelling en zijn grote humor.





In blij aandenken zult gij wezen  
en opdat Christus liefde door U  
vruchtbaar zij in vele harten  
bid ik voor U.

J. Stassen

In dierbare herinnering aan

## **Mgr. Joseph Johannes Stassen**

Kapelaan van Zijne Heiligheid Johannes Paulus II.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Erepenning van de Provincie Limburg.

Erepenning van de Gemeente Kerkrade.

Houder van de "Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland".

Penning van Verdienste van het  
Nationaal Comité van de Monumentenzorg.

Oud voorzitter en bestuurslid van de Jan van Eyck Academie.

Oud docent en directeur van de Academie van Bouwkunst.

Oud lid van de Kerkelijke Commissie  
"Planologie en Bouwzaken" van het bisdom Roermond.

Oud leraar en oud directeur van Bisschoppelijk Centrum Rolduc.

Oprichter van Studentenclub St. Remigius in Schimmert.

Oprichter en oud-voorzitter van het Restauratie-Atelier Limburg.

En verder andere onderscheidingen op cultureel- en maatschappelijk  
gebied in binnen- en buitenland.

Geboren te Schimmert op 4 juli 1921

Overleden te Heerlen op 19 mei 2001

We hebben hem begraven op het Kerkhof van Schimmert,  
25 mei 2001.

Wij danken U allen hartelijk voor uw medeleven.

Familie Stassen

De Plechtige Zeswekendienst zal gehouden worden zondag 8 juli 2001  
om 11.15 uur in de St. Remigiuskerk van Schimmert.